

Falli til jarðar - ny single fra Marius Ziska

Udkommer 17. januar 2020 på Songcrafter Music



Marius Ziskas nye single 'Falli til jarðar' (Falder til jorden), der udkommer 17. januar, følger godt efter de færøske tekster på de prisvindende og anmelderroste album HOME/HEIM og Portur, og igen rammer Ziska en tidløs og moderne lyd, hvor det sfæriske går i ubesværet indgreb med det håndgribelige.

Teksten til 'Falli til jarðar' trodser på en måde det radiovenlige og moderne udtryk i produktionen, og man kan måske godt forstå den anmelder, der for nogle år siden blev fristet til at skrive "Mystiske Marius". For det er de eksistentielle og store spørgsmål, man ikke nødvendigvis ser så meget til i nutidens popmusik, som Ziska tager livtag med i sine sange.

'Falli til jarðar' tager lytteren med på lidt af en tekstlig rejse. I første vers gøres brug af det ældgamle billedsprog om at komme over på den anden bred, og at føle at man er kommet over til noget trygt, samtidig med at man opnår en frit sansende tilstand. I sangens omkvæd er det altings dualitet som besynges - det kender vi fx fra Yin / Yang, Himmel og Helvede og vores forståelse af liv og død.

I sangens midterstykke (C-stykket) bliver det hele mere dunkelt, og håbet er næsten væk. Sangeren er en udstødt, der ved, at der er en frihed derude og en skønhed, som han ikke formår at blive en del af.

Men så kommer omkvædet tilbage med forløsning og med håb:

Falli til jarðar / røkki ei upp / enn eingin sigur / komin at vera
glottar av lívi / geva mær vón / at eg skal fáa / sannari sjón

Oversat til dansk:

Falder til jorden / når ikke op / endnu ingen sejr / kommet for at være
glimt af liv / giver mig håb / om at jeg skal få / et sandere syn

Med disse glimt af liv, som kan give os håb om, at tilværelsen ikke er helt forgæves, kan vi måske med Marius Ziskas tekst i mente få hjælp til at huske, at vi er kommet for at være.

--

Se mere og følg med her:

<http://www.mariusziska.com/>

Marius Ziska fejrer den nye single live med disse danske shows:

31.01.20 Huset Aalborg (duo)
01.02.20 Heim, Asperup (duo)
07.02.20 Strib Vinter Festival, Middelfart
08.02.20 Harders, Svendborg
13.02.20 Maskinhallen, Frederikshavn
14.02.20 Turbinen, Randers
15.02.20 Nordatlantens Brygge, Kbh.

Mere om Marius Ziska

Færøske Marius Ziska er først og fremmest en fantastisk sanger, der vækker minder om både Chris Martin fra Coldplay og Bon Iver. Musikken har en klart melankolsk grundtone med utroligt smukke melodier og brusende instrumenteringer fra det virkelig velspillende og sammentømrede band, bestående af nære venner fra hans færøske hjemegn. Marius Ziska fik med albumudgivelsen "Home / Heim" i 2015 sit store gennembrud på Færøerne. Pladen blev samtidig udgivet i Danmark og Tyskland, hvor den fik en række flotte anmeldelser og blev fulgt op af turneer i Tyskland, Rusland og Danmark. Opfølgeren "Portur" udkom i 2018 og blev fulgt op af en række vellykkede koncerter i DK i juni, september og november samt flotte anmeldelser i både Tyskland, DK og Færøerne. Bandet vandt en "Faroese Music Award" for Årets album i marts 2019 og spillede flere turneer i både Tyskland og Danmark.